

PAROCHIEBLAD BOKHOVEN
Nummer 56, december 2017



Antonius Abt kerk Bokhoven

OVERWEGING

Vrede ons gegeven

Als we elkaar bij een kerkelijke viering 'vrede' wensen, dan is dat meer dan een alledaags gebaar. Aan alledaagsheid gaat de wereld kapot. Ik vind het prachtig dat er gelachen wordt bij het geven van de vredewens.

Vaak vraag ik me af wanneer zijn mensen tevreden? Bij alle genot aan eten en drinken, vakanties etc. etc. is men vaak nog 'ongelukkig'. Hoe gelukkig voelen we ons bij een kerkelijke viering? Wanneer heb je een tevreden gevoel en heb je dan ook vrede in jezelf? En daarnaast: hoe maak je een ander gelukkig?

Nederland is een pretpark geworden met ongelukkige mensen. Den Bosch met zijn wekelijks 'aanbiedingen aan pret en vermaak' doet flink mee! Kan het nog extremer? Het populisme aanbieden en zoeken van genot beheerst de huidige mens. Er is tegelijk daardoor ook een grote crisis in beleving van diepere waarden. De commerce rond grote kerkelijke feestdagen en open winkels op zondag zijn een signaal hiervan en kerken, die nog open zijn worden steeds minder bezocht.

Het zijn vragen waar we bij Kerstmis bij stil staan staan en stil worden. Waar, hoe en bij wie is het diepe geluk aan vrede te vinden en te verkrijgen? Vrede en geluk kun je niet als producten kopen of fabriceren! Dan moet je diepere bronnen aanboren.

De kern boodschap van Kerstmis is dat vrede ons gratis wordt aangeboden. 'Vrede op aarde voor alle mensen, die Hij lief heeft', zijn woorden in het Kerstverhaal. En na Zijn dood verscheen Jezus aan de leerlingen en zei steeds bij elke begroeting 'vrede aan jullie'.

Gods Vrede wordt ons aangeboden en we geven die door, en wij zijn diep en echt tevreden als dit cadeau door de ontvanger wordt gewaardeerd als gave. Hiermee worden vierkante cirkels in relaties (paradoxaal) rond gemaakt doordat Hij met ons tevreden is.

We leven constant met tegenstellingen: zwart – wit, rijk – arm, ziek – gezond, oorlog –vrede, ja 'met de dood in je bestaan'. We leven 'groots', veroveren de ruimte in het universum', maar waar ligt de grens van de 'sky', waar begint de 'heaven'. Kent de oneindige ruimte een grens en dezelfde vraag naar kleinste ruimte : één miljardste van een mm. meter.

We zijn en blijven een mysterie! Wat, wie draagt ons? In onze christelijke geloofsvisie is God Schepper van alles, naar zijn beeld zijn wij geschapen en Hij is 'mens' geworden. Met alle onzekerheden waar wij in deze tijd mee leven, geeft deze visie ons een vaste grond onder ons bestaan. Alles mag relatief, betrekkelijk zijn, maar bouwen aan Gods Rijk van vrede geeft je een nieuwe geboorte aan energie. Een goede Kerstviering is Zalig als het ons nieuwe bezieling geeft voor het Nieuwe jaar.

Xaveer, pastor em.

LIEF en LEED

 **Leed:** Overleden op 93 jarige leeftijd onze parochiaan Jan van Gaalen en overleden op 86 jarige leeftijd onze Bokhovenaar Corrie van Zon de Vaan. Alle nabestaanden heel veel sterkte!

 **Lief:** Geboren in Bokhoven Eydan Hanff, zoon van Danny en Ayla Hanff. Van harte gefeliciteerd met deze nieuwe inwoner van Bokhoven!

 **Jubileum:** Zus Graafmans heeft haar 50-jarige jubileum gevierd bij Schola Cantorum Koor van St. Jan in 's-Hertogenbosch. Zus ook van harte gefeliciteerd!



*Jesus, Bron van mijn vreugde,
Dank U wel dat U ervoor zorgt
Dat overdag de zon schijnt en 's nachts de maan en de sterren,
zodat wij niet in het donker hoeven te leven.
U, Heer, bent het licht dat in mijn leven sprankelt
En mijn hart met vreugde vult!
Dat licht wil ik vandaag met anderen delen. Amen
Jesaja 60 vers 19*

VOORSTELLEN NIEUWE KERKBESTUURSLEDEN

Het kerkbestuur verwelkomt drie nieuwe kerkbestuursleden, hieronder stellen zij zich aan u voor:

Henriëtte van Aart

Als nieuw lid van het kerkbestuur wil ik me even aan u voorstellen.

Mijn naam is Henriëtte van Aart, ik woon in Vlijmen en ben ruim 37 jaar getrouwd met Fons. Samen hebben we 4 kinderen en 3 lieve kleinzonen. Ik ben altijd werkzaam geweest in de zorgsector. Eerst in Eindhoven, waar we gewoond hebben, later in 's-Hertogenbosch. Naast het werk ook altijd druk geweest met diverse vrijwilligerstaken. Alle kinderen deden aan sport en dus ook daar werd volop meegeholpen. Bij de kerk in Vlijmen ben ik jarenlang actief betrokken geweest bij de gezinsvieringen en later als lector en acoliet. Ook heb ik jaren met Piet de Jong de avondwake verzorgd in de parochie.

Na het openbaren van een vervelende chronische ziekte, ben ik genoodzaakt geweest om mijn werk te beëindigen. De overgebleven tijd werd al snel ingevuld door allerlei oppasmomenten. De vrijwilligerstaken zijn nu wat geslonken, dus blijft er meer tijd over voor de kleinkinderen.

Verder zing ik in twee koren. Het dameskoor hier in deze parochie en bij koor Amazing uit Vlijmen/Haarsteeg. Het is erg leuk om te doen en zowel bij Amazing als bij het dameskoor van Bokhoven heb ik het reuze naar m'n zin.

En dan nu in het kerkbestuur van deze levendige parochie. Mijn taken zullen vooral een brug-functie inhouden tussen de werkgroepen diaconie en liturgie enerzijds en het kerkbestuur anderzijds.

Ik hoop snel kennis te maken met alle leden van de werkgroepen en hoop jullie belangen zo goed mogelijk te behartigen. Altijd bereid en bereikbaar.

Henriëtte.

Tel nummer: 0623940314

Mailadres: henriette.van.aart@gmail.com



Harold Bourne



Beste mede parochianen bij deze wil ik mij als aspirant kerkbestuur lid aan jullie voorstellen. Mijn naam is Harold Paul Eduard Bourne geboren op 4 december 1954 in Suriname. Ik ben gehuwd geweest met wijlen Heloise Bourne en thans weduwnaar. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren, twee dochters en twee zonen. Ik ben woonachtig in 's-Hertogenbosch, Marie Koenenlaan in Maaspoort. Ik mag thans de liefde delen met mijn nieuwe geliefde Margot van de Akker. Ik ben verder nog volledig werkzaam bij de Belastingdienst als behandelaar van beroepszaken bij de rechtbanken en gerechtshoven. Ik heb als hobby sporten met name hardlopen en muziek saxofoon. Ik hoop dat wij samen een mooie tijd mogen beleven.

Chris Donkers



“Na een mooi leven als gezagvoerder op de grote vaart, zo'n 4 jaar geleden “thuis” gekomen in onze mooie regio. Ook hebben wij, mijn vrouw Trudy en ik, onze plek gevonden in onze parochie! Gevleid en, best wel, vereerd was ik toen ik gevraagd werd om zitting te nemen in het bestuur van de Parochie St. Antonius Abt, Bokhoven. Ik heb daar niet lang over na hoeven denken, het verzoek kwam op het moment dat ik er al even over dacht me meer in te zetten voor onze kleine, hechte gemeenschap.

Ik hoop, en ben er, eigenlijk wel, van overtuigd dat ik, met behulp van de door mij opgedane ervaringen, een bijdrage kan leveren aan het reilen en zeilen van onze parochie.”

OVERZICHT VAN DE VIERINGEN

De vieringen beginnen elke zondag om **11.15 uur**
Tenzij anders aangegeven.
Bijzonderheden zijn **vetgedrukt**.
Rob Dommissie zorgt bij de meeste vieringen voor de
orgelbegeleiding en hij is dirigent van het dameskoor.

Verzoeken om **intenties** kunt u opgeven bij
Frans van de Water,
Gr. Engelbertstraat 9,
5221 BV in Bokhoven
Tel.nr. 073-6312025
Emailadres: vdwater@oeteldonk.org

Intenties

1 ^e zondag van de maand	Antoon van Mil en overleden ouders
2 ^e zondag “ “ “	Toos en Jan van Gaalen Fred Leenaers
3 ^e zondag “ “ “	An Weijts
4 ^e zondag “ “ “	Overleden leden fam. Masraff Frans Hol



VIERINGEN Kerst 2017

24 december zondag 21.00 uur

KERSTAVONDVIERING

	met dameskoor en orgelbegeleiding
25 “	1 ^e Kerstdagviering met dameskoor en orgelbegeleiding
26 “	2 ^e Kerstdag <u>geen viering</u>
31 “	Viering met orgelbegeleiding

VIERINGEN JANUARI 2018 t/m MAART 2018

07 januari Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
Na de viering Nieuwjaarsreceptie voor alle Bokhovenaren en Parochianen uit de omgeving

14 “ Viering met orgelbegeleiding

21 “ Viering met orgelbegeleiding

28 “ Viering met dameskoor en orgelbegeleiding

04 februari Viering met orgelbegeleiding

11 “ Viering met orgelbegeleiding

14 “ **ASWOENSDAG**

Gebedsviering in Engelen

om **19.00 uur**

18 “ Viering met orgelbegeleiding

25 “ Viering met orgelbegeleiding



04 maart Viering met orgelbegeleiding

11 “ Viering met orgelbegeleiding

18 “ Viering met orgelbegeleiding

25 “ **PALMZONDAG**

Viering met dameskoor en orgelbegeleiding

29 “ **WITTE DONDERDAG**

Viering om 19.00 uur

30 “ **GOEDE VRIJDAG**

Gebedsviering in Engelen

om **19.00 uur**

31 “ **PAASWAKE om 21.30**

Viering met dameskoor en orgelbegeleiding

Drie Koningen

De opbrengst van Driekoningen 2018 gaat naar het project 'het vergeten kind'. Dit project zet zich in voor kwetsbare kinderen en jongeren die in een onveilige en instabiele thuissituatie in Nederland leven, door ze te horen, te zien en een stem te geven. Zo kunnen deze kinderen ook weer kind zijn en zich ontwikkelen tot gelukkige en volwaardig in de maatschappij participerende individuen. De koningen komen in Bokhoven bij U aan op zaterdag 6 januari 2018..



Vastenactie 2018

De gezamenlijke kerken van de Abdij van Berne hebben een project gekozen wat in Januari a.s. bekend gemaakt gaat worden. Onze Parochie H. Antonius Abt in Bokhoven sluit zich hierbij aan door middel van tweemaal een collecte te doen in onze zondagvieringen.

KENNISMAKING MET...



Henk Degen is geboren in 1945, hij is diaken van het bisdom 's-Hertogenbosch, Bisschoppelijk Gedelegeerde voor de Emeriti Priesters, Diakens en Pastorale Werkers(sters)
Hij is gehuwd, vader van twee kinderen, opa van twee kleinkinderen.

*Twee handen heeft God ons gegeven
om mee te werken in ons leven
Die handen deden goed en kwaad
bedenk waar het vooral om gaat
Wij mogen onze handen vouwen
bidden, danken en vertrouwen
Dat God ons redt en dat is nooit te laat!*

STICHTING 'SEMPER VIGILANS'

Anders in de kerk, lezing 20 oktober 2017

"Perspectieven voor de democratie"



De vierde lezing rond het jaarthema 'Democratie', georganiseerd door de Stichting Semper Vigilans in het kerkje van Bokhoven, werd verzorgd door Prof. mr. dr. Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar aan Tilburg University en hoogleraar Rechten van de Mens aan de Universiteit van Amsterdam, voormalig minister van Justitie in verschillende kabinetten voor het CDA.

Hirsch Ballin geeft aan dat het begrip democratie nog niet zo makkelijk te omschrijven is. Het is de staatsvorm waarbij de meerderheid beslist binnen kaders, met waarborgen voor de minderheid.

Echter democratie kan de democratie om zeep helpen.

We leven in een onzekere tijd. Een politiek debat is veranderd in een wedstrijd in gevatheid, aan het eind wordt gepeild wie de winnaar is. Omdat de rol van politieke partijen sterk veranderd is, er wordt niet meer een leven lang op één vaste politieke partij gestemd, is het van belang zoveel mogelijk kiezers te trekken.

Er wordt gedebatteerd op het scherpst van de snede, de tegenstander moet verslagen worden. Het is dan voor de kiezer vaak moeilijk te begrijpen dat vervolgens in een kabinetsformatie de tegenstanders samen gaan werken, en zoeken naar een gemeenschappelijke basis.

Daarnaast is er sprake van korte termijn denken, er wordt 4 jaar vooruit geregeerd, lange termijn planning is minder aan de orde. Dit komt het vertrouwen in de democratie niet ten goede.

Er wordt gerefereerd aan de eerste bevindingen van de Staatscommissie parlementair stelsel onder leiding van Johan Remkes, de commissie die zich bezig houdt met het onderzoek of de parlementaire democratie moet worden veranderd om beter te functioneren en is ingesteld om tegemoet te komen aan onvrede in de samenleving over de mogelijkheden om betrokken te zijn bij politieke besluitvorming.

Zes thema's zijn hierbij opgemerkt, die in de komende tijd verder onderzocht worden. Deze zijn het principe van vertegenwoordiging(1), de rol van politieke partijen(2), de kabinetsformatie en met name de lengte ervan(3), de weerbaarheid van de democratie(4), de macht van de nationale overheid(5) en het tweekamerstelsel(6).



Hirsch Ballin heeft daarnaast nog een zevental punten die volgens hem van belang zijn om de democratie goed te laten functioneren. De tijdsfactor, zoals eerder genoemd: perspectieven over generaties heen versus 4-jaar vooruit regeren, is er een van. Burgerschapsvorming, wezenlijke kennis en begrip van de grondwet, is een andere. Daarnaast is het van belang te beseffen wie "wij" eigenlijk zijn. Nu er zoveel mensen zijn die grensoverschrijdende bindingen hebben, is er het gevaar dat we mensen uitsluiten. Moderne communicatie kan een bedreiging zijn, naast de vele mogelijkheden die het biedt. En bij soevereiniteit, als in Nederlandse soevereiniteit handhaven binnen de EU, dient men te beseffen dat er altijd grensoverschrijdende taken geweest zijn en zullen zijn, zoals bijvoorbeeld bij het bestrijden van de misdaad. De onafhankelijke rol van de rechter is ook een van de punten die onlosmakelijk bij de democratie horen. En tenslotte met betrekking tot globalisering en migratie is van belang dat gekeken wordt naar de grondoorzaken hiervan: het gebrek aan perspectieven in het thuisland.

Na een boeiend muzikaal intermezzo gaf prof. dr. Hirsch Ballin antwoord op vragen uit het publiek.



Op de vraag hoe een politiek debat op televisie anders zou kunnen verlopen, en niet ontaarden in, zoals eerder genoemd, "een wedstrijd in gevatheid", is het antwoord er een ander format gebruikt zou kunnen worden door de publieke omroepen. Antwoorden worden bepaald door de vragen die gesteld worden, en de vragenstellers.

Bij het probleem van korte-termijn-beleid wordt geopperd of een langere regeringsperiode van 6 jaar geen verbetering zou zijn. HB geeft aan dat het een punt van overweging zou kunnen zijn, maar er dan geen wezenlijke veranderingen zouden plaatsvinden voor de Parlementaire Democratie. Over een voorstel om het kiesstelsel te veranderen, en een kiesdrempel in te stellen, zoals b.v. in Duitsland gebruikelijk is vindt hij hetzelfde.

Op de vraag hoe hij denkt over referenda geeft hij aan dat hij dit een ongeschikt instrument vindt om tot besluitvorming te komen. Het gevaar is groot dat, met de invloed van de sociale media, de publieke opinie gemanipuleerd wordt, zoals bij en Oekraïne-referendum. De vraag, gesteld na een referendum: "en wat nu?" is vaak moeilijk te beantwoorden.

Als afsluiting van deze inspirerende avond is er weer de gezellige nazit.

Jet Schoenaker, 21 oktober 2017

*Genadige en heilige God en Vader
Geef ons wijsheid om te ontdekken
Volharding om U te zoeken
Geduld om op U te wachten
Ogen om U te zien en
een hart dat zich in stilte op U richten
Een leven dat U verkondigt
Door de kracht van de Geest van Jesus Christus
Onze Heer. Amen
H. Benedictus*



Uw bijdrage...

*Beste (voorkeur) parochianen,
Wij weten dat een aantal (voorkeur) parochianen de jaarlijkse
bijdrage in het 4de kwartaal overmaken. Het bestuur vertrouwt
erop dat zij dit ook dit jaar weer doen. De overige (voorkeur)
parochianen roepen wij op dit jaar ook een kerkbijdrage te doen.*

*Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,*

***Piet van Delft,
secretaris penningmeester***

Kerkbestuur



Iedere twee maanden is er een bijeenkomst van het Parochiebestuur , eerste data voor 2018 is 22 januari 2018



Voor het aanleveren van agendapunten of overige vragen of informatie kunt u een mailtje sturen of contact opnemen met Loek Prinsen (06-16344715).



Het Kerkbestuur wenst u zalige Kerstdagen en een mooi en gezond 2018!

Banknummer voor uw bijdrage: NL87 RABO 0121 9082 83

Redactie: Bea Visser, Marianne Vugts en Elly Goesten
Email: pastoor@parochiebokhoven.nl
Website: www.parochiebokhoven.nl
Productie: Copyshop Den Bosch