

**PAROCHIEBLAD BOKHOVEN**  
**Nummer 58, juni 2018**



*Heilige Antonius Abt kerk Bokhoven*



## OVERWEGING

Bedevaart en/of vakantie.

Wat bezielt iemand om op de eerste zondag van de meimaand 's morgens om half zes lopend uit Hedel te vertrekken en dan om zeven uur de eucharistie mee te vieren in de Sint Jan, een kaarsje op te steken bij de Zoete Moeder van Den Bosch, vervolgens in het Hart van Brabant een kopje koffie te drinken en daarna weer terug te lopen naar Hedel? Waarom doet iemand dat?

Waarom stappen op 30 april 2018 twee mannen uit Hedel 's morgens om acht uur op de fiets om hun tocht te beginnen naar Santiago di Compostella? Is het een uitdaging; is het de sport of komt er ook iets anders bij kijken?

Wat houdt mensen bezig die, op de zondagen in september, naar Bokhoven gaan? Heeft dat iets te maken met traditie, met folklore, met verering van de heilige Cornelius? Of spelen er ook nog andere zaken mee?

Waarom gaan mensen op bedevaart en waarom doen ze dat persé op zo'n manier?

Op bedevaart gaan betekent eigenlijk "gaan (varen) om te bidden (bede)". En dat bidden doe je dan weer op een plaats waar iets bijzonders is gebeurd met of op voorspraak van een heilige: Bokhoven met Cornelius, Den Bosch met de Zoete Moeder en Santiago de Compostella met de apostel Jacobus. Je legt de weg erheen af op een speciale manier (lopend, kruipend of fietsend etc.) om meer kracht bij te zetten aan je gebed.

Ik sprak met een aantal mensen die zo'n tocht naar Santiago hebben gemaakt en noteer hier enkele van hun bevindingen.

Wellicht hebt u er ook iets aan!



Bossche Encyclopedie.nl

Het begint als een sportieve uitdaging, maar gaande de weg komen er andere zaken boven drijven zoals de schoonheid van het landschap, de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de mensen die je ontmoet, de stilte en de rust, het op jezelf teruggeworpen zijn en het idee dat er in je leven heel andere dingen belangrijk zijn dan je altijd hebt gedacht. Je ervaart dat je gaat kijken met andere ogen, je gaat op zoek naar jezelf en je durft eerder jezelf te zijn: je bent op zoek naar de zin van je eigen bestaan. Je ontdekt dat je eigenlijk veel minder nodig hebt dan je altijd hebt gedacht en je ervaart dat je ook echt kunt genieten van "kleine dingen" in het leven. Je beleeft wonderlijke dingen en je wordt gevoelig voor bezinning en meditatie. Of je gelovig bent of niet, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je mag je vrij voelen, verbonden met de schepping en met de mensen om je heen, Je mag vrij zijn, "vacare", vakantie houden, om te kunnen genieten van alle goede gaven die je worden geschonken. En je voelt vreugde en dank in jezelf opstijgen omdat jij van dat alles deelgenoot mag zijn.

Ik hoop dat zoiets ook u mag overkomen in uw vakantie en/of bij de Cornelius-bedevaart.

**Ben van Bronkhorst, francisicaan**

*Moment  
van  
Bezinning*

***Ik geloof in de zon, zelfs wanneer hij niet schijnt!  
Ik geloof in de liefde, zelfs wanneer ik alleen ben  
Ik geloof in God, zelfs wanneer Hij zwijgt***

(Dit muurschrift werd gevonden in 1945 in een kelder in Keulen, Duitsland waar vermoedelijk een Joodse gelovige zich verborgen hield voor de Gestapo)

## LIEF en LEED

➤ *Overleden:*



Heer Bertus vd Brand heeft niet lang mogen genieten van zijn samenzijn met zijn vrouw in De Taling, helaas is hij kort na zijn verhuizing overleden.



Verder is 15 mei overleden onze parochiaan mw. Becx-Suijs.  
***Wij wensen hun familie en dierbaren heel veel sterkte!***

➤ In de Paasnacht is Jonas Blaffert gedoopt. Hij is geboren op 10 april 2013 in Amsterdam. Zijn ouders zijn Jochem en Esther Blaffert - de Jong. Het gezin bestaat uit vier kinderen Feline, Tibor, Merie en Jonas.

*Moge Jonas tot een goede christen opgroeien!*

***Wij feliciteren hen allen!***



➤ Op 3 Juni mochten de heer en mevrouw Zetz-Huisman hun 60-jarig huwelijk vieren.

***Van harte gefeliciteerd!***



➤ De collecten van de Vastenactie 2018 heeft opgebracht een bedrag van € 196,30. Dit is bestemd voor de "Stichting Solidair met India" van de Abdij.

***De gevers van harte bedankt!***

➤ *Maart 2019 mogen wij het 650-jarig bestaan vieren van onze Heilige Antonius Abt Parochie, ter gelegenheid hiervan zijn enkele auteurs een kroniek van onze Parochie aan het maken. Zie verderop meer info over kroniek en speciale noveenkaars.*

## BEZINNING

Eenheid, misschien een utopie, waarom?  
Eenheid vind je waar mensen kunnen luisteren,  
aandachtig en zachtmoedig de anderen en zichzelf  
laten uitspreken.

Eenheid vind je waar mensen het beste wensen  
- uit de grond van hun hart -  
voor elkaar, zo maar,  
omdat zij trachten  
elkaar vrolijk en gelukkig  
in het leven te vergezellen.

Eenheid vind je waar mensen  
meningsverschillen kunnen uitspreken  
in wederzijds geloof en vertrouwen,  
waar mensen het niet lastig vinden  
te gaan veranderen en elkaar te ontmoeten,  
te ontvangen.

Eenheid begint bij jezelf  
ja, eenheid vinden in je denken en doen.  
van je woorden je leven maken  
en van je leven je woorden.  
Eenheid begint daar  
waar hart en handen  
samen op weg willen naar een Rijk van gerechtigheid en liefde.



## Jubileumboek 650 staat in de steigers

Op 23 maart 2019 bestaat de parochie 650 jaar. Dit historische moment zal niet ongemerkt voorbijgaan als het aan de parochie ligt. Besloten is een kroniek te laten verschijnen waarin de geschiedenis van de parochie Bokhoven wordt beschreven vanaf het ontstaan daarvan in 1369 tot en met heden. In 1369 heeft de Bisschop van Luik de zelfstandige parochie Bokhoven bezegeld en aan de Orde van de Norbertijnen het patronaatsrecht daarvan toegekend; dat tot op de dag van vandaag nog bestaat. Er zijn drie vooraanstaande auteurs aangezocht om de kroniek vorm te geven. Frans van Gaal, historicus, die in zijn publicaties ervoor kiest een publieksgerichte en beeldende wijze van schrijven toe te passen. *Geschiedenis is werkelijkheid die tot de verbeelding spreekt* is zijn motto. De tweede is de in Bokhoven bekende auteur Kees van den Oord. Hij is docent en historicus en heeft meer dan 40 boeken en brochures geschreven over de Langstraat en 's-Hertogenbosch. De derde auteur is Wies van Leeuwen, architectuurhistoricus en cultuurhistorisch onderzoeker. Hij heeft onder meer het boek *De 100 mooiste kerken van Noord-Brabant* geschreven. In het boek staan de parochianen en de inwoners van Bokhoven uit het verleden en het heden centraal. Met hen wordt een reis gemaakt vanuit de middeleeuwen naar het heden waarbij de parochie, het kerkgebouw en de ligging van Bokhoven aan de Maas centraal staan. Het kerkbestuur heeft inmiddels een aantal sponsors bereid gevonden een bijdrage te leveren aan de kosten van het boek.



Bovendien zullen nog een aantal acties worden ondernomen, zoals de verkoop van een unieke novene kaars. Deze is voorzien van een fraaie beeltenis van de Heilige Antonius Abt in een hemelsblauwe mantel. Deze is speciaal ontworpen door Patricia Landwehr. Kortom een collectorsitem dat voor € 9,00 te koop is. Dit dient twee doelen. Eensdeels een bijdrage aan het boek en anderdeels het verkrijgen van een collectorsitem. Het boek wordt uitgegeven door de Uitgeverij Berne Media. Er zal bovendien de gelegenheid zijn om tegen korting voor in te tekenen. De prijzen zijn thans nog niet definitief bekend, maar het boek zal zonder meer betaalbaar zijn en een "musthave".

Het kerkbestuur zal u zeker nog informeren over de feestelijkheden in 2019 om dit unieke feit met u te vieren. In 2019 zal de stichting Anders in de Kerk een cyclus van vier lezingen organiseren over de kroniek.

**Jan van Heijningen**  
*lid kerkbestuur*

## **De aanhouder wint...**



"HEBBAN OLLA VOGALA NESTAS HAGUNNAN HINASE HIC ANDA THU", ofwel: "hebben alle vogels nesten gebouwd, behalve ik en jij..." Schreef een Vlaamse monnik in de 12<sup>e</sup> eeuw. De beginregel van een liefdesgedichtje dat hij zich herinnerde uit zijn jongensjaren in een Vlaams dorpje. Bekend geworden als de eerste regels in, wat later ons moderne Nederlands zou worden. Waarom schoten die regels, uit mijn schooltijd, mij toch steeds weer te binnen? Vermoedelijk omdat Loek en ik, zijn trouwe stagiair, voor de zoveelste keer de nieuwbouwnesten van de roeken, uit de galmgaten van de klokkentoren gekieperd hadden. Ongeruimd staat netjes, dachten wij dan weer. Maar niet voor lang. Met ijzeren volharding gingen de roeken weer aan de slag en hadden in enkele dagen weer prachtige hoogstandjes gecreëerd. Met alle risico's van dien. Takjes, stukjes stof, stukjes blik etc. etc. in de aandrijving van ons prachtige brons werk. Dat mochten we niet laten gebeuren. De kosten voor het onderhoud steeds voor ogen hebbend. Dus maar weer aan de sloop getogen. Met als criterium; als er nog maar geen eieren in lagen, we zijn en blijven toch menselijk. En de aanhouder wint. Tot op het moment van het schrijven van dit stukje waren de roeken aan de winnende hand! Wij houden u op de hoogte van dit kleine drama wat zich steeds voltrekt op 20 meter hoogte boven onze gebogen hoofden. Misschien wel gebogen uit plaatsvervangende schaamte....?

**Chris Donkers, kerkbestuurslid en onderhoudszaken**



## OVERZICHT VAN DE VIERINGEN

De vieringen beginnen elke zondag om **11.15 uur** tenzij anders aangegeven. Bijzonderheden zijn **vet gedrukt**. Rob Dommissie zorgt bij de meeste vieringen voor de **orgelbegeleiding** en hij is dirigent van het dameskoor.

Verzoeken om **intenties** kunt u opgeven bij  
**Frans van de Water,**  
**Gr. Engelbertstraat 9,**  
**5221 BV in Bokhoven**  
**Tel.nr. 073-6312025**  
**Emailadres: [vdwater@oeteldonk.org](mailto:vdwater@oeteldonk.org)**



### Intenties

- 1<sup>e</sup> zondag  
van de maand    Antoon van Mil en overleden ouders
- 2<sup>e</sup> zondag    "    Toos en Jan van Gaalen  
Fred Leenaers
- 3<sup>e</sup> zondag    "    An Weijts en  
overleden ouders Jo en Mien Vugts -  
Brekelmans (16 sept)
- 4<sup>e</sup> zondag    "    Overleden leden fam. Masraff (22 juli)  
Frans Hol (26 aug en 23 sept)  
Anneke Kimmel (26 aug)
- 5<sup>e</sup> zondag    "    Anneke Kimmel (29 juli)



## VIERINGEN JULI t/m SEPTEMBER 2018

01 juli Viering met orgelbegeleiding

08 juli Viering met orgelbegeleiding

15 juli Viering met orgelbegeleiding

22 juli Viering met orgelbegeleiding

29 juli Viering met orgelbegeleiding

05 aug Viering zonder orgelbegeleiding

12 aug Viering met orgelbegeleiding

19 aug Viering met orgelbegeleiding

26 aug Viering met dameskoor en  
orgelbegeleiding

## BEDEVAARTVIERINGEN in de maand september 2018

02 sept Viering met het Nicolaaskoor  
uit Helvoirt

09 sept Viering met de Laatbloeiërs uit Engelen  
(Blaasorkest)

16 sept Viering met het Gemengd Koor uit Udenhout

23 sept Viering met het Koor A.D.M.G. uit Culemborg

30 sept Viering met het

Dameskoor Bokhoven en Mannenkoor uit

Haarsteeg en het Gilde OLV Schuts uit Elshout



## AFSCHEID KERKBESTUURSLEDEN

Per 1 september a.s. zullen Loek Prinsen en Marianne Vugts aftreden als vice -voorzitter en kerkbestuurslid.

### "Onze Loek"

Onze Loek neemt afscheid van het kerkbestuur. Zijn periode is voorbij. Op 21 mei 1995 werd hij door het kerkbestuur de eerste keer voorgedragen aan de bisschop voor een benoeming als opvolger van Antoon van Mil, die zoals dat toen nog kon, 40 jaar lid was geweest van het kerkbestuur. Op 22 augustus kreeg onze Loek, zo zijn we hem na zoveel jaren gaan noemen, zijn benoeming thuisgestuurd. En hij kreeg het meteen druk: het dak van de pastorie werd helemaal vernieuwd. De vergunning voor de bouw van een nieuwe garage kwam 5 november af. In 1998 zorgde hij met zijn shovel voor het grondwerk en voor de stenen.

Maar al eerder in 1995 was hij samen met Jan Brekelmans al als 'graver' betrokken bij de aanleg van de vloerverwarming in de kerk. We herinneren ons zijn scherpe en rake opmerking toen een skelet van een begraven 'rijke stinker' ineens bloot kwam te liggen: 'het is een echte Bosschenaar, hij heeft zijn mond nog open'. Het moet een 'hij' geweest zijn, want we hebben nimmer gelezen dat er een 'zij' begraven is, enkel een gravin, maar die lagen veel dieper, in de grafkelder.

Als leider van de werkgroep 'onderhoud en bouwzaken' heeft Loek vele klussen geklaard: brandveiligheid lag bij hem als oud brandweercommandant in goede handen, onderhoudswerkzaamheden aan kerkhof, tuin, pastorie, pachten en grondzaken. Te veel om op te sommen. En vooral de septembermaand, het jaarlijkse bedevaart festival vroeg veel aandacht. Kortom zijn staat van verdiensten is erg groot.

En dat allemaal met een lach en zijn soms scherpe en rake kwinkslagen. Na mijn pensioen werd hij als vicevoorzitter ook actiever bij het beleid van het kerkbestuur betrokken.



In die functie coördineerde hij alle werkgroepen en leidde hij de kerkbestuursvergaderingen en ook bv het overleg met het Bisdom en de Abdij van Berne.

Uit zijn daden is te concluderen dat de Kerk van Bokhoven hem dagelijks ter harte ging. Geloven is een werkwoord, aan de daden herken je waar iemands hart ligt. Voor onze geloofsgemeenschap op een goede plek.

*Beste Loek,*

*dank voor je inzet, dank voor je goede en collegiale samenwerking, je openheid en directheid in discussies en besprekingen. We hebben heel veel aan je te danken.*

*En knap dat je weer een verjongd en fris nieuw kerkbestuur hebt geformeerd. Met een gerust hart kun je het beleid overdragen, maar we kunnen je niet missen.*

**Xaveer, pastor em.**

### **"Ons Marianne"**

Na het totaal onverwachts overlijden in 2011 van onze geliefde Gonny Brekelmans moest er een nieuw kerkbestuurslid gezocht worden voor een bijdrage in het Kerkbestuur. Dit moest wel een vrouw zijn.

Loek heeft eens rondgekeken in zijn harem in en rondom Bokhoven en kwam toen bij Marianne Vugts. Marianne heeft van 1984-1988 in het kerkbestuur gezeten, ze was toen de afgevaardigde van de kerk in het schoolbestuur (is nu niet meer) maar toch vond Marianne het in eerste instantie wel weer spannend maar Loek kon haar, met zijn humor en begeleiding, goed op haar gemak stellen.

Een betere vervangster had hij niet kunnen vinden. Heel bescheiden, altijd aanwezig, zorgzaam, behoedzaam en betrokken heeft Marianne sindsdien de taak als kerkbestuurslid (en tevens lid van Diaconie groep) vervuld.

*Marianne heel veel dank hiervoor!*

Gelukkig blijft Marianne nog wel lid van het dameskoor (alweer 40 jaar) en betrokken bij de redactie van dit Parochieblad.



**Elly Goesten, Secretariaat**

## 'ANDERS in de KERK'

*\*Vrijdag 7 september: "Ben ik mijn broeders hoeder?"*

**Thea van Blitterswijk**, directeur van het Ronde Tafelhuis  
Interreligieus Centrum en pastor Norbertijnenparochie  
Heikant-Quirijnstok

*\*Vrijdag 19 oktober: "Van roeping naar roepende in de  
woestijn"*

**Patrick Kuis**, woorddienstbegeleider, voormalig priester.

### 'Anders in de Kerk', Lezing Frank van Beers, 25 mei 2018

De tweede bijeenkomst van 'Anders in de kerk' rond het jaarthema 'Pro Deo', werd verzorgd door Frank van Beers, Bestuursvoorzitter van Cello en voormalig openbaar bestuurder. Het thema van de avond was: 'Eeder voor zich?' De inleider opende met een schets van zijn eigen leven. Hij belichtte drie rollen: Frank de werkende mens, Frank de vrijwilliger en Frank de familieman. Hierdoor ontstond het beeld van een man met een rijk en sociaal/maatschappelijk actief leven met daarin als rode draad de drijfveer om iets voor anderen te willen betekenen. "Van thuis uit meegekregen", aldus Frank van Beers, "Iets dat je gewoon wilt doen", Hierna voerde hij de aanwezigen in vogelvlucht door de geschiedenis van de liefdadigheid in Nederland. Van de middeleeuwen tot de Bataafse Republiek was liefdadigheid onderdeel van de samenleving, religieus gedreven en gebaseerd op particulier initiatief. Dit verschoof enigszins met de 2<sup>e</sup> armenwet uit 1854. Het antwoord van de Staat op de sociale onrust ten gevolge van de Industriële Revolutie. Echter pas in de naoorlogse periode vond een grote verschuiving plaats. Via de sociale wetgeving ging de centrale overheid steeds meer voor de burgers doen. Met als logisch gevolg stijgende overheidsuitgaven.

Illustratief hiervoor was de zorg. In 1975 bedroegen de overheidsuitgaven 10,5 miljard gulden per jaar, omgerekend 775 gulden per persoon en 9% BBP. In 2016 was dat 97 miljard euro per jaar, 5.700 euro per persoon, 13% BBP. De vraag rees: is op termijn de gezondheidszorg nog wel betaalbaar? Marktwerking werd geïntroduceerd evenals het concept van de participatiesamenleving. Daarnaast werden taken bij decentrale overheden neergelegd. Wat dit laatste betref was 2015 een belangrijk jaar voor de zorg. Zaken die centraal via de AWBZ geregeld waren, werden bij de gemeenten neergelegd via de WMO, de Jeugdwet, de WLZ en de participatiewet. Maar ... met minder middelen.

"Het lijkt", zegt Frank van Beers, "alsof we daarmee als samenleving een stap terug deden in de tijd.

En er zijn zeker kritische kanttekeningen te plaatsen bij deze ontwikkeling", zo vervolgt hij. "hoge eisen, beperkte middelen, gemeenten die er niet klaar voor waren en de grenzen van het absorptievermogen van de samenleving". Toch ziet Frank van Beers de voordelen van deze ontwikkeling. Hij noemt: grotere invloed van de burger omdat de gemeentepolitiek dichterbij de burger staat, de gemeenten die goed in staat zijn alles goed te regelen en de WMO die 'inclusief' is.

Tenslotte is er aandacht voor Cello, zijn eigen organisatie. Deze omvat 160 locaties waar 2600 medewerkers onderwijs verzorgen voor 2434 leerlingen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking en waar 1700 vrijwilligers actief zijn. Wat Frank van Beers opvalt is het grote enthousiasme, de bescheidenheid en de trouw van deze vrijwilligers. Kenmerkend voor de cultuur bij Cello is: vóór elkaar. Nooit: ieder voor zich!

Het zeer passend muzikaal intermezzo dat op de inleiding volgde werd uitgevoerd door Ad de Laat (zang en gitaar) en Marino van Liempt (zang en elektrische piano).

In de discussie werd met name ingegaan op de gevolgen van het decentraal beleggen van taken in combinatie de beperkte beschikbare middelen. Vooral voor de Jeugdzorg wegen deze gevolgen zwaar. Traditioneel volgde na de discussie een genoeglijke nazit.



### **Trudy Lemmers**

*Liefde is voor vandaag; programma's zijn voor de toekomst.*

*Wij zijn er voor vandaag; als morgen komt, zien we wel weer wat we kunnen doen.*

*Iemand heeft vandaag dorst naar water, honger naar voedsel.*

*Morgen zullen zij er niet meer zijn, als wij hun vandaag niet te eten geven.*

*Dus bekommer je om wat je vandaag kunt doen.*

*Moeder Theresa 1910 - 1997*

## BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (AVG)

Waarschijnlijk bent u het onderwerp in uw mailbox, per post of iedere andere vorm van media wel tegengekomen. Ook wij hebben, als leden van een parochie, hiermee te maken, ik citeer dan ook het Bisdom:

'Het verwerken van persoonsgegevens van leden van de R.-K. Kerk is toegestaan. De parochie heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van haar leden met het oog op:

- 1) Een goede organisatie van de parochiegemeenschap;
- 2) Het onderhouden van contact met haar leden;
- 3) Het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht.

Als iemand lid is van de R.-K. Kerk, dan is van de betrokkene geen toestemming nodig als de persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op bovengenoemde doelen. Het gebruik van persoonsgegevens voor een activiteit die niet door de parochie zelf wordt georganiseerd, is niet toegestaan.'



Het verwijderen van persoonsgegevens is mogelijk binnen de regels van het kerkelijk recht. Het verwijderen van persoonsgegevens uit de parochieadministratie en/of uit de R.-K. Ledenadministratie vindt plaats met inachtneming van de door de Bisschoppenconferentie vastgelegde 'Procedure met betrekking tot in- en uitschrijving'. Informatie over de AVG is gepubliceerd op [www.rkkerk.nl](http://www.rkkerk.nl) alsmede op [www.rkk-avg.nl](http://www.rkk-avg.nl).

## NIEUWE WEBSITE

We hebben enige maanden geen website meer online gehad, dit was u vast wel opgevallen. Gelukkig is de nieuwe website zover klaar en weer online, er zullen in de komende maanden nog wel hier en daar aanpassingen en toevoegingen komen, blijf dan ook onze Parochie online bekijken en tips voor de website zijn uiteraard altijd welkom! ([www.parochiebokhoven.nl](http://www.parochiebokhoven.nl))

## AFVAL KERKHOF

Zien jullie op de foto's het afval op de hoek van het kerkhof?

**Vriendelijk verzoek geen afval op het kerkhof achter te laten!**





## KERKBESTUUR

Iedere twee maanden is er een bijeenkomst van het Parochiebestuur, nog resterende data voor 2018 zijn 2 juli, 27 augustus, 1 oktober en 10 december.

Voor het aanleveren van agendapunten of overige vragen of informatie kunt u een mailtje sturen naar [pastoor@parochiebokhoven.nl](mailto:pastoor@parochiebokhoven.nl)

*De redactie wenst u  
een mooie zomer!*



*Banknummer voor uw bijdrage: NL87 RABO 0121 9082 83*

*Redactie: Bea Visser, Marianne Vugts en Elly Goesten  
Email: [pastoor@parochiebokhoven.nl](mailto:pastoor@parochiebokhoven.nl)  
Website: [www.parochiebokhoven.nl](http://www.parochiebokhoven.nl)  
Productie: Copyshop Den Bosch*