

**PAROCHIEBLAD BOKHOVEN**  
**Nummer 57, maart 2018**



***Antonius Abt kerk Bokhoven***

**PASEN & LENTE**

## **OVERWEGING**

### **Tussen Pasen en Pinksteren**

Ze vallen nooit op één en dezelfde dag. De paasdatum is afhankelijk van de stand van de maan en Pinksteren is de vijftigste dag na Pasen. Met daartussen het feest van Hemelvaart.

Wat gebeurt er tussen die twee feesten in? We kennen Pasen als de nieuwe lente, de opstanding van Jezus. De leerlingen ervaren steeds nadrukkelijker het heengaan van Jezus. Het is als het ware een verwerking van alles wat er gebeurd is in de tijd voor Jezus' dood. Het begint al meteen als Maria Magdalena Jezus in de tuin van het graf ontmoet als tuinman. Haar ervaring is dat Jezus niet dood is maar levend onder hen, in hun hart.

Dat geldt ook voor de twee leerlingen die op weg zijn naar Emmaus. Ook zij ontmoeten Jezus, deze keer als medereiziger, tochtgenoot. De twee zijn vol van het gebeurde en spreken er met elkaar over. Iedereen heeft het erover. En de vreemdeling (want hij weet niet wat er in Jeruzalem is gebeurd!) zet het allemaal in het licht van hun geloof. Pas als ze Jezus zien breken van het brood en schenken van de wijn, ervaren ze dat Jezus niet dood is, maar leeft onder hen, in hun hart.

Al die paasverhalen gaan over afscheid nemen en aanvaarden dat er geen fysieke band meer is met Jezus. Maar hij blijft leven in hun hart; hij blijft te midden van hen. Net zoals de weduwe bij ons in de buurt. Ook zij ervaart steeds meer dat haar man nog voortleeft in haar hart. De liefdesband wordt niet verbroken. De liefde tussen hen blijft eeuwig bestaan, tot over de dood heen.

Zo wordt het paasfeest een feest van deze tijd. Velen hebben te maken met een definitief afscheid van een partner, een zoon of dochter, een van de kleinkinderen. Het besef dat die relatie geen grenzen kent, geen grenzen van dood en afscheid. Het is eerder een erkennen van het gemis. Het leven met het zwarte gat waarin men terecht komt.

Zo groeien wij van Pasen, de erkenning, over Hemelvaart, het echte afscheid, naar Pinksteren, het definitief oppakken van het leven. Niet zonder de gestorvene, maar met de gestorvenen in ons hart. In zijn of haar geest weer



inhoud geven aan het leven, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. Zo is het paasfeest een start van een nieuw leven. Een leven vanuit een verlies, maar wel volop leven na de dood.

Rond Pasen zien we het nieuwe leven in onze tuin, in de parken en de bossen. Het leek allemaal doods en vergaan. Maar niets is minder waar. Het voorjaar laat zien dat de graankorrel eerst gezaaid moet worden, voordat er nieuw leven kan opbloeien. Die voorjaarsbloei gaat met Pinksteren over in de zomerpracht van de natuur. Zo kunnen we, ook in ons persoonlijk leven, inhoud geven aan verlies en afscheid. Laten we Pasen vieren als een beginpunt van nieuw leven. Laten we Pinksteren vieren als middelpunt van nieuw leven. In Zijn Geest die over ons zal neerdalen.

Ik wens u allen een zalig Pasen, een geestrijk Pinksteren en een volle zomer.

***Fons Boom o.praem, pastor Engelen en Bokhoven***

## LIEF en LEED

➤ *Leed:*        *Overleden:*  
Herman Daelemans (trouwe kerkbezoeker)  
Anneke Kimmel (parochiaan)

*Wij wensen hun familie en dierbaren heel veel sterkte!*

➤ *Verhuisd:* Onze inwoner Bertus v.d. Brand van Bokhovense Maasdijk 10 is onlangs vertrokken naar De Taling in 's-Hertogenbosch. Eindelijk weer samen met zijn vrouw Riek. Wij wensen ze nog vele gelukkige jaren toe.

➤ *Driekoningen:* De opbrengst van Driekoningen voor het project "het vergeten kind" heeft € 470,00 opgebracht waarvoor onze hartelijke dank.



### *Honger naar Liefde*

*Kijk, wij hebben een verkeerd idee dat alleen honger naar brood honger is. Er is een veel groter en veel pijnlijker honger: honger naar liefde, naar het gevoel gewenst te zijn, om iemand voor iemand te zijn. Een gevoel van ongewenst, ongeliefd en afgewezen te zijn. Ik denk dat dat een heel erge honger is en een heel grote armoede.*  
*Moeder Theresa*

## 'ANDERS in de KERK'

Jaarprogramma 2018:

**Pro Deo:** *bestaat God nog wel voor ons?*



*Volgende bijeenkomsten:*

*\*Vrijdag 25 mei: "Ieder voor zich?"*

**Frank van Beers**, bestuursvoorzitter Cello Zorg en voormalig openbaar bestuurder

*\*Vrijdag 7 september: "Ben ik mijn broeders hoeder?"*

**Thea van Blitterswijk**, directeur van het Ronde Tafelhuis Interreligieus Centrum en pastor Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok

*\*Vrijdag 19 oktober: "Van roeping naar roepende in de woestijn"*

**Patrick Kuis**, woorddienstbegeleider, voormalig priester.



### *Persoonlijk Gebed*

*Genadige en heilige God en Vader  
geeft ons wijsheid om U te ontdekken  
volharding om U te zoeken  
geduld om op U te wachten  
ogen om U te zien  
een hart dat zich in stilte op U richt  
een leven dat U verkondigt  
door de kracht van de Geest van Jezus Christus onze Heer*

## **OVERZICHT VAN DE VIERINGEN**

De vieringen beginnen elke zondag om **11.15 uur** tenzij anders aangegeven.

Bijzonderheden zijn **vetgedrukt**.

Rob Dommissie zorgt bij de meeste vieringen voor de **orgel begeleiding** en hij is dirigent van het dameskoor.

Verzoeken om **intenties** kunt u opgeven bij

**Frans van de Water,**

**Gr. Engelbertstraat 9,**

**5221 BV in Bokhoven**

**Tel.nr. 073-6312025**

**Emailadres: [vdwater@oeteldonk.org](mailto:vdwater@oeteldonk.org)**

### **Intenties**

1<sup>e</sup> zondag van de maand

Antoon van Mil en overleden ouders

Truus Mommersteeg (1 april)

2<sup>e</sup> zondag Toos en Jan van Gaalen

Fred Leenaers

3<sup>e</sup> zondag An Weijs

4<sup>e</sup> zondag Overleden leden fam. Masraff

Frans Hol, Anneke Kimmel

5<sup>e</sup> zondag Frans Hol

## VIERINGEN APRIL 2018 t/m JUNI 2018

- 01 april **EERSTE PAASDAG**  
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
- 02 april **TWEEDE PAASDAG**  
*Geen viering*
- 08 april Viering met orgelbegeleiding
- 15 april Viering met orgelbegeleiding
- 22 april Viering met orgelbegeleiding
- 29 april Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
- 
- 06 mei Viering met orgelbegeleiding
- 10 mei **HEMELSVAART**  
*Geen viering in Bokhoven*  
**Viering in Engelen om 10.00**
- 13 mei **MOEDERDAG**  
Viering met orgelbegeleiding
- 20 mei **EERSTE PINSTERDAG**  
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
- 21 mei **TWEEDE PINSTERDAG**  
*Geen viering*
- 27 mei Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
- 
- 03 juni Viering met orgelbegeleiding
- 10 juni Viering met orgelbegeleiding
- 17 juni **VADERDAG**  
Viering met orgelbegeleiding
- 24 juni Viering met dameskoor en orgelbegeleiding



## VASTENACTIE 2018



Dit jaar wordt tijdens de Vastenactie een project ondersteund van de Stichting Solidair met India, gevestigd in de Norbertijner Abdij van Berne te Heeswijk. De uitvoering gebeurt door de Norbertijnen van Jamtara. Het betreft het bouwen van 10 toiletten, opstarten van een coöperatie voor 5 vrouwen en hun

gezinnen en beroepsonderwijs voor 20 kinderen.

De Norbertijner parochies in Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Berlicum-Middelrode, Tilburg, Engelen, Bokhoven, Hierden en de Abdijkerk van Berne hebben samen dit project uitgezocht.

Op de Nilgiriheuvel in de deelstaat Tamil Nadu nabij Ooty ligt Kovilmedu village. Het dorpje ligt tegen een zeer schuine helling aan de rand van de wildernis op 2500 meter hoogte en is door de ligging niet bereikbaar voor auto's. De inkomsten van de tribale bewoners zijn zeer laag. Het zijn meestal dagloners die op de nabijgelegen thee en groenteplantages werken. Ze bezitten geen grond en zijn afhankelijk van de grootgrondbezitters. Bovendien is het werk seizoens-afhankelijk en kan men nauwelijks of niet rondkomen van deze inkomsten.

Fr. Benjamin, een Indiase Norbertijn voelt zich erg betrokken bij deze bewoners en wil de levensomstandigheden verbeteren.

Met de opbrengst van de Vastenactie worden 10 toiletten aangelegd, wordt er een coöperatie opgericht en onderwijs gegeven voor 20 kinderen. De totale kosten bedragen € 24.255,00. Hiervan draagt de Vastenactie € 8.085,00 bij.

### **Toiletten**

In het verleden zijn er al toiletten aangelegd, maar bij een aantal huisjes is dat nog niet het geval. Omdat er geen toiletten en wasgelegenheden zijn, betekent dit dat de mensen naar buiten moeten om hun behoefte te doen of zichzelf te wassen. Dit is een onhygiënische situatie en is een gevaar voor de gezondheid. En vooral voor vrouwen en meisjes is het ook een onveilige situatie. Zij gaan voor zonsopgang en na zonsondergang, zodat ze niet gezien worden. Dit levert echter gevaarlijke situaties op in verband met de aanwezigheid van wilde dieren zoals slangen, tijgers en olifanten.

### **Oprichten coöperatie landloze vrouwen**

De bedoeling is dat 5 vrouwen gaan samenwerken in een coöperatie. Hiermede kunnen ze extra inkomsten genereren voor hun gezinnen. Ze hebben al veel ervaring opgedaan als landarbeiders en kunnen hun opgedane kennis delen. Ze bepalen zelf wat er gepland gaat worden en waar de oogst



verkocht zal worden. Een gedeelte van de opbrengst zal weer opnieuw geïnvesteerd worden. Behalve dat het extra inkomsten oplevert, geeft het ook zelfvertrouwen. Om dit op te kunnen zetten dienen materialen aangeschaft te worden zoals gereedschap, zaden, vervoer en een dieselmotor om het land te kunnen irrigeren.

### **Onderwijs voor 20 kinderen uit arme families**

Om de cirkel van armoede te doorbreken zijn veel ouders bereid om offers te brengen om hun kinderen naar school te laten gaan. Ze zijn dan ook bereid om te betalen aan de studies, maar zijn daar niet helemaal toe in staat.

Er zijn 20 gemotiveerde kinderen geselecteerd om hun school af te maken c.q. een beroepsopleiding te volgen, zodat ze betere toekomstmogelijkheden hebben. Voor de meisjes voorkomt dit, dat ze al vroeg uitgehuwelijkt worden.

*Mocht u de Vastenactie willen ondersteunen dan kan dit op rekeningnr. IBAN NL18RABO0120110660 van Stichting Solidair met India o.v.v. Vastenactie of door contant geld via de collectes in de kerken.*

## DIACONIE -WERKGROEP

*In de Diaconiegroep van de Parochie Bokhoven hebben twee nieuwe leden plaats genomen nl. Henriette van Aart namens het kerkbestuur en Jet van Mil namens Bokhoven.*

*Marianne Vugts stopt daardoor als voorzitter.*

*Wanneer U denkt dat iemand een bloementje verdient door ziekte of welke reden dan ook geef het dan door aan een persoon uit het kerkbestuur of de diaconie groep.*



## **Kerkbestuur**

 Iedere twee maanden is er een bijeenkomst van het Parochiebestuur, nog resterende data voor 2018 zijn 23 april, 28 mei, 2 juli, 27 augustus, 1 oktober en 10 december.

 Voor het aanleveren van agendapunten of overige vragen of informatie kunt u een mailtje sturen of contact opnemen met Loek Prinsen (06-16344715).



### ***Hoe mooi zou het zijn***

*Hoe mooi zou het zijn  
als ieder van ons 's avonds kon zeggen  
'vandaag heb ik een **draad** van liefde jegens mijn medemensen  
volbracht'  
Paus Franciscus*

*Banknummer voor uw bijdrage: NL87 RABO 0121 9082 83*

*Redactie: Bea Visser, Marianne Vugts en Elly Goesten  
Email: [pastoor@parochiebokhoven.nl](mailto:pastoor@parochiebokhoven.nl)  
Website: [www.parochiebokhoven.nl](http://www.parochiebokhoven.nl)  
Productie: Copyshop Den Bosch*