



PAROCHIEBLAD BOKHOVEN

Editie 84

December 2024



Heilige Antonius Abt kerk Bokhoven



VOORWOORD

Andere tijden.

Boudewijn de Groot zong het in 1966 al, een tekst die heden ten dage nog steeds actueel is. Ik zal niet de gehele songtekst opschrijven, maar elk couplet eindigt hij met: want er komen andere tijden. Hij geeft ons een waarschuwing mee, een boodschap, de wijzende vinger wordt opgestoken.

Als je de tekst goed leest, zou het ook gisteren geschreven kunnen zijn.



Het zijn andere tijden. De kerk staat in de steigers; een bittere noodzaak want willen we de generatie na ons ook de kans geven om in deze monumentale kerk vieringen te houden, dan zullen we iets moeten ondernemen. Vandaar de steigers aan de buitenkant. Maar niet alleen de buitenkant wordt aangepakt, ook de binnenkant wordt voorzien van nieuw stucwerk, nieuw schilderwerk en de gebrandschilderde ramen worden opgeknapt. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Maar het tegendeel is waar. Je kunt de steigers aan de buitenkant ook zien, als vasthouders aan ons geloof, ze zorgen ervoor dat het geloof niet instort, ze bieden ons steun en staan verankerd. Het renoveren van de binnenkant kun je zien als het pleisteren van ons geloof, het gladstrijken van de rimpels die het heeft opgelopen in de loop der jaren. Een nieuw laagje verf erover en het lijkt weer heel wat, de ondergrond is nog goed, op een paar haarscheurtjes na.

Andere tijden. Dit geldt zeker voor een aantal mensen die we persoonlijk kennen. Frans van de Water neemt na vele jaren kosterschap afscheid van deze titel. Het lichaam wil niet meer wat Frans wil en het kosten bij vieringen wordt hem gewoon lichamelijk te zwaar. Fons neemt deze functie over. We willen natuurlijk Frans bedanken voor zijn onbaatzuchtige hulp, het altijd paraat staan en hij was altijd zeer betrokken. We hopen dat we hem met vaste regelmaat mogen blijven verwelkomen in onze kerk. Fijn om te weten dat Fons steun zal krijgen van enkele trouwe vrijwilligers. Veel dank hiervoor!



Het zijn andere tijden. Een verandering vindt ook plaats binnen onze eigen kerk. Het is niet meer van deze tijd dat er elke zondag een pastor voorgaat in de zondagsviering. Vaak doen we al een beroep op onze vaste diakens, maar ook die kunnen niet altijd. De leeftijd en gezondheid van sommigen, zorgen ervoor dat we soms flink moeten puzzelen willen we alle zondagen kunnen vieren in onze kerk. Met veel dank aan de bereidheid van de diakens en pastor én aan de creativiteit van Marleen. Maar dat het andere tijden zijn, blijkt wel.

Het zijn andere tijden...

De zo broodnodige vrede die we elkaar binnenkort wereldwijd gaan wensen, is ver te zoeken. Hier helpen geen steigers meer, hier is een laagje stucwerk niet voldoende om de scheuren te repareren. Ik zou zo ook niet weten wat we aan deze situatie kunnen doen om het op te lossen. Geloof heeft al vaker tot ruzies en onenigheid geleid, de mens is daarin erg volhardend. Het gelijk aan jouw kant is de hele waarheid, daar valt niet over te discussiëren, zo wordt stellig beweerd.

Andere tijden? Nee, helaas, geen andere tijden.

Maar we mogen wel hopen op andere tijden, hoop geeft de mens een doel om te leven. Hoop op die ene kans op wereldwijde vrede. De ronde tafel biedt mogelijkheden. Niemand zit aan het hoofd, iedereen is gelijk. En in de aanloop naar Kerstmis is dat misschien wel een mooi cadeau aan de wereld. Als we nu eens die wereldleiders kunnen overtuigen om aan die ronde tafel te gaan zitten. We kunnen, met een beetje fantasie, de aarde zien als een grote ronde tafel. Iedereen is gelijk, niemand zit aan het hoofd, iedereen staat en woont naast elkaar. Zonder scheidslijnen, zonder beschuldigingen over en weer. Als dat eens zou kunnen, dan spreken we terecht van: Andere Tijden.



In die hoop en met dat vooruitzicht, wens ik u en uw naasten een Zalig Kerstfeest.

Ik wens deze ronde aarde een vredelievend en liefdevol 2025.

Henriëtte van Aart
Vice-voorzitter Kerkbestuur



*Ik vond dit sterretje voor de deur
het had een glinsterende gele kleur
Dit sterretje van goud
is vast al duizend jaren oud
Ik pakte 't voorzichtig op en zei:
jullie krijgen met Kerstmis dit sterretje van mij!*

LIEF en LEED

- ➔ 17 November jl. is de 90^{ste} verjaardag van Joop Weijts begonnen met een viering in d'n Hof. Het was een hele mooie, fijne viering en Joop nog van harte gefeliciteerd!
- ➔ Onze trouwe kerkganger Leo van der Pluijm is in december verhuisd naar Batenburg. Wij hopen dat Leo hier nog een fijne tijd mag hebben en zien hem graag nog eens terug in onze vieringen.

Broodnodig

Ieder mens heeft een stukje geborgenheid nodig:

Een adres, een plaats waar hij thuis is

Een mens, die dat duidelijk maakt

Is zelf een stukje geluk geworden

Ieder mens zou ooit iemand moeten kunnen ontmoeten

Die "iets" laat zien van wie God is.

We hebben het allemaal broodnodig

En we kunnen het elkaar geven

Want dit brood is niet duurder geworden

OVERZICHT VAN DE VIERINGEN

De vieringen beginnen elke zondag om **11.15 uur**

Tenzij anders aangegeven. Bijzonderheden zijn **vetgedrukt**.

Rob Dommissie zorgt bij de meeste vieringen voor de orgel-begeleiding en hij is dirigent van het dameskoor.

Verzoeken om intenties en/of andere vragen over de vieringen kunt u contact opnemen met:

Frans van de Water

Gr. Engelbertstraat 9

5221 BV in Bokhoven

Tel.nr. 073-6312025

Mailadres: fjgvdwater@gmail.com



Intenties per maand:

- 1^e zondag Antoon van Mil en overleden ouders,
Riet en Arsène Masraff
Lucy van den Broek (5 jan.)
- 2^e zondag Fred Leenaers, Overleden ouders van Heijningen en
hun dochter Marjan, Cor de Goeij (12 jan. en 9 febr.)
- 3^e zondag An Weijts, Cor de Goeij, Máry van Uijtert en zoon Frank
- 4^e zondag Overleden leden familie Godschalk, Jan Zetz,
Marco Jehoel, Mien de Greef (26 jan. en 23 febr.),
Voor een bijzonder intentie (23 maart)
- 5^e Zondag Overleden leden familie Godschalk, Jan Zetz,
Marco Jehoel, Mien de Greef

VIERINGEN

DECEMBER 2024



- 24 dec **KERSTAVONDVIERING** om 21.00 uur
Met dameskoor en orgelbegeleiding
- 25 dec **1^e KERSTDAG VIERING**
Met dameskoor en orgelbegeleiding
- 26 dec **2^e KERSTDAG** geen viering
- 29 dec Viering met orgelbegeleiding

2025

JANUARI

- 01 jan *Geen viering*
- 05 jan Viering *met dameskoor* en orgelbegeleiding
Na de viering NIEUWJAARSRECEPTIE
- 12 jan Viering zonder orgelbegeleiding
- 19 jan Viering met orgelbegeleiding
- 26 jan Viering met dameskoor en orgelbegeleiding

FEBRUARI

- 02 febr Viering met orgelbegeleiding
- 09 febr Viering zonder orgelbegeleiding
- 16 febr Viering met orgelbegeleiding
- 23 febr Viering met dameskoor en orgelbegeleiding

Maart

- 02 mrt **CARNAVAL** Viering met orgelbegeleiding
- 05 mrt **ASWOENSDAG** Liturgie met parochiegroep
Om 19.00 uur in Bokhoven
- 09 mrt Viering met orgelbegeleiding
- 16 mrt Viering met orgelbegeleiding
- 23 mrt Viering met orgelbegeleiding
- 30 mrt Viering met orgelbegeleiding



KOFFIE drinken samen...

Op de volgende datums bent u welkom om samen met ons een kop koffie te drinken. De koffie staat klaar om 10.15 uur in 'd'n Hof' (garage) bij de Pastorie. Komt u ook? Ieder is welkom!

Komende data 2025: Do 16 januari, do 20 februari, do 20 maart en Witte Donderdag 17 april.

Henriëtte van Aart, vice-voorzitter Kerkbestuur

*Ik ben de Weg,
De Waarheid en
Het Leven*

Johannes 14 ver 6

Omdat de onderhoudswerkzaamheden zich ook naar binnen de kerk hadden verplaatst hebben er een aantal zondagsvieringen zich verplaatst naar de tijdelijke gebeds- ruimte d'n Hof:



Driekoningen

Elk jaar wordt het feest van Driekoningen over de hele wereld gevierd op 6 januari. De drie wijzen komen bij de stal aan waar het Kindje Jezus is geboren. Bij het zien van Maria en dit Kindje vielen ze op hun knieën en brachten Jezus hulde. Vol van vreugde en vrede brengen ze dit Goddelijk kindje geschenken: goud, mirre en wierook.

Nu geven wij ook geschenken aan het Kindje, alleen geen mirre, goud of wierook. De kinderen uit Bokhoven hebben hun eigen manier om iets te geven, elk jaar geven ze iets aan kinderen die het minder hebben dan zij, aan kinderen die in armoede opgroeien of aan kinderen die veel tegenslag ondervinden. Dit jaar is gekozen voor de stichting Jantje Beton. In Nederland wonen veel kinderen die nooit of nauwelijks buiten komen. Ze kunnen gewoon niet buiten spelen omdat er geen speelplek is voor hen. Daardoor zijn deze kinderen vaak angstig en ziek omdat ze geen vriendjes of vriendinnetjes hebben. Jantje Beton wil het mogelijk maken dat er overal voldoende speelplekken zijn voor alle kinderen en dat ze kunnen opgroeien in welzijn en gezondheid.

De kinderen komen daarvoor op 6 januari bij u aan de deur. Geef met uw hart voor alle kinderen.

Namens alle kinderen: Dank u wel!

JANTJE  **BETON** Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen.

*Het geloof nu is
Een bewijs van de zaken
Die men niet ziet.*

Hebreeën 11 vers 1



Tijd om aan de slag te gaan, grote restauratie kerk.

De renovatie van onze kerk is in volle gang, het kan u bijna niet ontgaan zijn. Dankzij u kan onze kerk bestaan, dankzij u zijn er elke zondag vieringen. Dankzij u zijn we kerk. En dat willen we graag nog lange tijd volhouden.

Publicaties:



Kerk in Bokhoven nodig toe aan herstel.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Bron: Den Bosch Politiek 27-09-2024



De H. Antonius Abt kerk in Bokhoven staat momenteel in de steigers.
Foto: Marc Bolsius
Bron: Brabants Dagblad 24-09-2024

Namens het parochiebestuur bedankt voor uw bijdrage:

Ad Brekelmans: bouwzaken

Harold Bourne: penning-meester

Henriëtte van Aart: vice-voorzitter en acties

De gegevens van de restauratie-bankrekening:

NL 64 Rabo 151 113 20 27

t.n.v. Heilige Antonius Abt restauratie kerk.

Dank u wel voor uw aandacht en bijdrage!

Voor vieringen Sint Lambertuskerk en Protestante Kerk Engelen
zie website www.parochie-engelen.nl
Aanvang 10.00 uur

Vrouwen vormen de meerderheid van degenen die naar de kerk gaan en zijn vaak de eerste missionarissen van het geloof in het gezin. De godgewijde vrouwen zijn in het contemplatieve en het apostolische leven een geschenk, een teken en een getuigenis van fundamentele belang te midden van ons. De lange geschiedenis van vrouwelijke missionarissen, heiligen, theologen en mystica's is een machtige bron van inspiratie en voeding voor vrouwen en mannen van onze tijd.

Uit: Een synodale kerk op zending.
Slotdocument van de 16^e bisschoppensynode



Als de lasten u drukken
En u vermoeid raakt
Kom dan bij Mij
Mattheüs 11 vers 28

ALGEMENE INFORMATIE

De kroniek die is uitgebracht t.g.v. het 650 jaar bestaan van de H. Antonius Abt Parochie is nog te koop. Voor het aanleveren van agendapunten of uw bestelling van een kroniek, overige vragen of informatie kunt u een mailtje sturen naar pastoor@parochiebokhoven.nl.

Bereikbaarheid Jan Joosten is via mail: j.j@ziggo.nl

Namens de Redactie van dit Parochieblad
wensen wij u een mooi Kerstfeest en
een goede Jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2025!

2025.
New
Year

ANBI NAAM van onze PAROCHIE: PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
RSIN: 2590487

Banknummer voor uw kerkbijdrage: NL87 RABO 0121 9082 83



Heilige Antonius Abt
Parochie Bokhoven

Graaf Engelbertstraat 2
5221 BV Bokhoven

Redactie: *Bea Visser, Marianne Vugts en Elly Goesten*
Email: pastoor@parochiebokhoven.nl
Website: www.parochiebokhoven.nl
Productie: *Copyshop Den Bosch*