



PAROCHIEBLAD BOKHOVEN

***Editie 85
April 2025***



Heilige Antonius Abt kerk Bokhoven



VOORWOORD

Opnieuw Pasen in een nieuwe kerk.

Wat zijn er toch veel nieuwe zaken die in deze tijd van het jaar opnieuw het licht zien. Sommigen komen elk jaar terug, maar dat wil niet zeggen dat het geen wonder is, dat het daadwerkelijk gebeurt.

Neem nou Pasen. Logisch dat dit kerkelijk feest ieder jaar terugkomt, maar is dat wel zo logisch?

Want wat is Pasen eigenlijk voor een feest?

Het feest van de verrijzenis van de Heer, het nieuwe leven verwelkomen en het oude van je afschudden. En toch. Als je het zo leest, is het helemaal geen logisch terugkerend feest. We vieren het elk jaar wel, maar vieren we het ook van binnen? Zijn wij er klaar voor om het oude achter ons te laten, om het verdriet en de pijn van Goede Vrijdag te overstijgen en aan nieuw leven te beginnen?

Ik heb bewondering voor de mensen die dit kunnen, die over de grens van pijn en eindeloos verdriet heen kunnen stappen en het leven toch omarmen. We kunnen aan hen een voorbeeld nemen. Maar waar zijn die mensen dan, zien wij ze of horen wij ze? Ze zijn vlak bij ons, ze zijn om ons heen en lopen met ons mee op onze levensweg.



Ze helpen ons om het goede te doen, ze nemen veel leed uit onze handen en zorgen ervoor dat onze harten zuiver blijven. Iedereen kent wel zo iemand. Een naaste, een goede vriend of vriendin, die vriendelijke meneer uit je wijk.

De leerlingen van Jezus hadden ook zo iemand alleen beseften ze het niet. Ze kwamen er pas achter toen het eigenlijk te laat was. Toen het leed al geleden was. Maar, dagen later was er dan toch die vriend die met hen meeliep op de weg naar Emmaüs. Beetje laat, zou je denken,

maar het geloof van de leerlingen en het vertrouwen in die ene man, heeft ervoor gezorgd dat wij nu Pasen mogen en kunnen vieren. Een beetje een lange omweg om bij het Paasfeest te komen, maar soms is een weg nu eenmaal langer als dat je denkt maar brengt het je ook meer dan je had gedacht, dan je had verwacht.

Hierboven staat ook: *nieuwe kerk*.

Zoals u allemaal heeft kunnen ervaren, ziet onze kerk er weer nieuw uit. Een prachtige parel in het Bokhovense dorp. Door veel mensen is enorm hard gewerkt, veel is er gepraat, gerekend en gediscussieerd. Het resultaat mag er wezen, een kerk waar we trots op mogen zijn. Via deze weg wil ik de mensen bedanken die dit hebben waargemaakt. Onze kerk is klaar om de volgende, de nieuwe generatie te ontvangen. Door de ramen kan het licht van de zon, het licht van het geloof, naar binnen schijnen; in de stenen zitten de verhalen die verteld worden tijdens de vieringen; de deuren zijn geschilderd en staan open en verwelkomen iedereen.

We gaan samen met u op weg naar het nieuwe Pasen.

Dat het niet zo vanzelfsprekend is, blijkt wel. Maar blijf het goede zien en ervaren. Geef het door en loop eens een eindje mee met die ander. Wie weet, komt er iets nieuws uit voort.

Ik hoop dat Pasen voor u een feest mag zien van vernieuwing, van licht en samenzijn.

In die geest, wens ik u en uw dierbaren;

Zalig Pasen en een goede wandeling!

Henriëtte van Aart
Vice-voorzitter Kerkbestuur



LIEF en LEED

☆ Voor Ad en Willy Brekelmans was het op 14 maart jl. alweer 50 jaar geleden dat ze in het Huwelijk zijn getreden, deze dag hebben ze dan ook met familie, buren en vrienden hun Gouden Huwelijksfeest gevierd!

Ad & Willy van harte gefeliciteerd en nog vele mooie, gezonde jaren!



☆ In april verhuis ik naar Bodegraven. Naar Bodegraven? Ja, naar de plaats waar mijn voormalige echtgenote en nog steeds beste vriendin woont. Ik ga daar naar een verzorgingshuis. Ik neem die beslissing op een moment dat ik nog in staat ben zelfstandig beslissingen te nemen.

Ik hoop eind dit jaar 90 jaar te worden en er is geconstateerd dat er verschijnselen van beginnende dementie bij mij zijn opgetreden. Het is beter nu zelf te beslissen dan dat er straks over mij beslist gaat worden.

Het voelt alsof ik al decennialang met onze parochie in Bokhoven ben verbonden, maar in werkelijkheid zijn het toch maar zo'n 15 jaar. Dat toont wel aan hoezeer ik mij met de parochie verbonden voel. Ik heb ook een bescheiden bijdrage mogen leveren in de vorm van het voorgaan in vieringen o.l.v. parochianen en het daarvoor maken van overwegingen. Daar had ik al ervaring mee opgedaan in mijn voormalige Friese parochie in Gorredijk.

Het afscheid nemen van de kleine, maar hechte geloofsgemeenschap valt mij best zwaar. Het ga u allen goed en blijf het voorbeeld van onze Heer, Jezus Christus, volgen.

Henk van Eupen

Henk bedankt voor alles! Het ga je goed!

☆ Normaal geef ik tijdens de Nieuwjaars-speech de paaskaars van het afgelopen jaar aan een vrijwilliger. Helaas dit jaar geen paaskaars, *want die heeft Xaveer ontvangen bij zijn afscheid*, maar een bos bloemen. Deze bloemen zijn voor iemand die geruisloos zijn taak als vrijwilliger zeer serieus neemt, je kunt altijd op hem vertrouwen. Soms heeft hij wat lichamelijk ongemak, maar ondanks dat, is hij altijd enthousiast om zich in te zetten.



Lambert, deze bloemen zijn voor jou. Dank voor je tomeloze inzet, voor je netheid, voor je rust. Deze parochiegemeenschap is je veel dank verschuldigd.



Op 30 januari jl. is onze Parochiaan uit Herpt
- *Toon van der Vleuten* -

op 89-jarige leeftijd overleden,
voorzien van het H. Sacrament der Zieken.

Wij condoleren fam. Van der Vleuten en fam. Verhoeven en wensen hun heel veel sterkte. Koester de mooie herinneringen aan jullie (o)pa!



OVERZICHT VAN DE VIERINGEN

De vieringen beginnen elke zondag om **11.15 uur**

Tenzij anders aangegeven. Bijzonderheden zijn **vetgedrukt**.

Rob Dommissie zorgt bij de meeste vieringen voor de orgel-begeleiding en hij is dirigent van het dameskoor.

Verzoeken om intenties en/of andere vragen over de vieringen kunt u contact opnemen met:

Frans van de Water

Gr. Engelbertstraat 9

5221 BV in Bokhoven

Tel.nr. 073-6312025

Mailadres: fjgvdwater@gmail.com



Intenties per maand:

- 1^e zondag Antoon van Mil en overleden ouders
Riet en Arsène Masraff
Mevr. Verhaak-Verheijen
- 2^e zondag Fred Leenaers,
overleden ouders van Heijningen én dochter Marjan
- 3^e zondag An Weijs, Marie van Uijtert én zijn zoon Frank
Toon en Corrie van der Vleuten-de Wilt
- 4^e zondag Overleden leden familie Godschalk, Jan Zetz,
Mien de Greef,
Mevr. Slaats-Resenk (27 april en 25 mei)
Voor een bijzondere intentie en Mevr. Slaats-Resenk (22 juni)
- 5^e zondag Overleden leden familie Godschalk,
Jan Zetz, Mien de Greef



VIERINGEN

APRIL 2025

- 06 april Viering met orgelbegeleiding
13 april **PALMZONDAG**
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
17 april **WITTE DONDERDAG** Viering om 19.00 uur in Bokhoven
18 april **GOEDE VRIJDAG** Viering om 19.00 uur in Bokhoven
19 april **PAASWAKE** om 21.30 uur
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
20 april **EERSTE PAASDAG**
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
21 april **TWEEDE PAASDAG**, geen viering
27 april Viering met dameskoor en orgelbegeleiding



MEI 2025

- 04 mei Viering met orgelbegeleiding
11 mei **MOEDERDAG** Viering met orgelbegeleiding
18 mei Viering met orgelbegeleiding
25 mei Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
29 mei **HEMELVAARTSDAG** geen viering

JUNI 2025

- 01 juni Viering met orgelbegeleiding
08 juni **EERSTE PINKSTERDAG**
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
09 juni **TWEEDE PINKSTERDAG** geen viering
15 juni **VADERDAG** Viering met orgelbegeleiding
22 juni Viering met orgelbegeleiding
29 juni Viering zonder orgelbegeleiding



WELKOM in d'n Hof

Op de volgende datums bent u welkom om samen met ons een kop koffie te drinken. De koffie staat klaar om 10.15 uur in 'd'n Hof' (garage) bij de Pastorie. Komt u ook? Ieder is welkom!

Komende data 2025: Witte Donderdag 17 april en Donderdag 15 mei, Donderdag 19 juni en alvast voor na de zomervakantie: Donderdag 18 september.

Henriëtte van Aart, vice-voorzitter Kerkbestuur

BEZINNING

Vader en moeder zien iets van zichzelf herleven in hun kinderen en kleinkinderen
Ze hebben dezelfde trekjes
Met een fijne glimlach verstaan zij
De blik in hun ogen en de trekken in hun karakter
God heeft iets van zichzelf in de mens gelegd
Zo zal Hij ook teder glimlachen
Om onze explosies van creativiteit en energie
We zijn wel groot geworden
Weg gegroeid van thuis
Maar Hij kan ons niet vergeten
Geloven in God is de weg naar huis inslaan
Het is een oeroud geheim
Omzetten in kleine gebaren
En opnieuw familie worden
God is onze beste familie
Zegen vooral de liefde die mensen samen willen dragen
Het vertrouwen dat mensen elkaar durven schenken
In goede en kwade dagen
De aandacht van ouders voor hun kinderen
De erkentelijkheid van kinderen voor hun ouders
Zegen alles wat goed en hartelijk is tussen mensen.



DRIEKONINGEN 2025

De kinderen kwamen daarvoor op 6 januari bij u aan de deur. U gaf met uw hart voor alle kinderen en er is het mooie bedrag van €892,00 opgehaald voor 'Jantje Beton'.

Namens alle kinderen: Dank u wel!



Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen.



*Voor vieringen Sint Lambertuskerk en Protestante Kerk Engelen
zie website www.parchie-engelen.nl
Aanvang 10.00 uur*



Bokhovenlezingen 2025 in het teken van verbinden en bruggenbouwen

Beste belangstellenden van de Bokhovenlezingen,

'n Nieuwe lente, 'n nieuwe reeks van De Bokhovenlezingen met dit jaar als algemeen thema: **BRUGGEN BOUWEN**

In onze tumultueuze wereld vol verwarring en onzekerheid zijn wij, jong tot oud, naarstig op zoek naar houvast en perspectief. In de lezingenreeks van 2025 staan we daarom stil bij elementen die ons verbinden en kunnen helpen om onderling bruggen te bouwen.

Bokhovenlezingen 2025

Datum	Sprekers	Thema	Muzikaal intermezzo
11 april	Cees Hollenberg	Muziek en religie	Cees Hollenberg
16 mei	Theo Bovens	Cultuurhistorie en religie	Camiel Severijns, cello
22 augustus	Bisschop De Korte	Natuur en religie	Patrick Timmermans, gitaar
10 oktober	Jan de Leeuw i.s.m. S-port	Sport en religie	Harold Bourne, saxofoon

1^e lezing op 11 april a.s. over Muziek en religie

We openen dit seizoen met een lezing van Cees Hollenberg. Hollenberg studeerde musicologie en schoolmuziek en was 35 jaar werkzaam in het muziekonderwijs. Aan de vooravond van de Goede Week en Pasen zal hij ingaan op het thema J.S. Bach en zijn relatie met de Passie.

Bach (1685-1750) componeerde de Mattheus en Johannes Passion die tot en met vandaag nog doorleefd worden en onverminderd actueel zijn. De tijd waarin Bach leefde en aan welke samenleving hij zijn inspiratie ontleende was evenals nu in een onzekere periode waarbij vaste waarden ter discussie stonden en strijd aan de orde van de dag was, zowel binnen de kerk als in de samenleving.

Zijn onnavolgbaar mooie muziek bood mensen in zijn tijd houvast, troost en doet dat tot op de dag vandaag nog steeds. Cees zal het Passieverhaal toelichten aan de hand van muzikale fragmenten waaronder een aantal koralen die hij zal ten gehore in het middeleeuwse kerkje op het Mitterreiten-orgel.

Praktische informatie

De locatie is als vanzelfsprekend de kerk in Bokhoven aan de Gravin Helenastraat. Aanvang is 20.00 uur. Ontvangst (met koffie/thee) vanaf 19.30 uur.

Na de inleiding is er rond 21.00 uur ruimte voor vragen en inbreng van het publiek. Na afloop van het muzikaal intermezzo op het orgel is er gelegenheid tot napraten met een drankje. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage in de onkosten is van harte welkom!

Verder stellen wij het zeer op prijs wanneer u zich vooraf aanmeldt. Dat kan via de website of mail. *Kijk voor de meest actuele informatie op onze geheel vernieuwde website: www.andersindekerk.nl*

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,
namens het bestuur van Semper Vigilans

Jan van Heijningen
voorzitter



Komt tot Mij
Allen die
Vermoeid en belast zijn
En Ik zal u rust geven
Mattheüs 11 vers 28



Tijd om af te ronden, grote restauratie kerk.

De renovatie van onze kerk is afgerond, het kan u bijna niet ontgaan zijn. Dankzij u kan onze kerk voortbestaan, dankzij u zijn er elke zondag vieringen. Dankzij u zijn we kerk.

En dat willen we graag nog lange tijd volhouden.

Namens het parochiebestuur bedankt voor uw bijdrage:

Ad Brekelmans: bouwzaken
Harold Bourne: penning-meester
Henriëtte van Aart: vice-voorzitter en acties

De gegevens van de restauratie-bankrekening:

NL 64 Rabo 151 113 20 27

t.n.v .Heilige Antonius Abt restauratie kerk.

Dank u wel voor uw aandacht en bijdrage!



PASEN in verschillende culturen en landen

Elk land viert Pasen op zijn eigen unieke manier, met specifieke gebruiken en tradities die diepgeworteld zijn in de lokale cultuur.



Spanje: In Spanje zijn processies en Semana Santa (de Heilige Week) een belangrijk onderdeel van de Paasviering. Deze week wordt gekenmerkt door indrukwekkende processies waarbij religieuze broederschappen door de straten trekken, gekleed in traditionele gewaden.



Griekenland: In Griekenland wordt Pasen gevierd met speciale gerechten zoals lamsvlees en tsourekí, een zoet paasbrood en een speciale maaltijd na de mis, die vaak begint met *magiritsa*: een soep gemaakt van lamsvlees en ingewanden. Het belangrijkste gerecht is echter het lamsvlees zelf, dat vaak wordt geroosterd aan een spit en wordt geserveerd met aardappelen en groenten.



Italië: In Italië staat Pasen bekend om zijn culinaire tradities, zoals de "Pastiera Napoletana", een taart met ricotta en gekonfijte vruchten, en de "Colomba Pasquale", een duifvormige cake.



Mexico: In Mexico wordt Pasen gevierd met kleurrijke optochten en traditionele dansen. Het is een tijd van vrolijkheid en feestelijke bijeenkomsten.



Polen: In Polen is het gebruikelijk om op Paaszondag een mand met gezegende voedingswaren te delen met familie en vrienden. Deze mand bevat traditionele gerechten zoals paaseieren, brood en vlees.



Duitsland: In Duitsland is het gebruikelijk om paaseieren te versieren en te verstoppert voor kinderen om te zoeken. Het is een leuke activiteit voor het hele gezin.



Verenigde Staten: In de Verenigde Staten is het gebruikelijk om naar de kerk te gaan op Paaszondag en daarna een paasbrunch te hebben met familie en vrienden. Het is ook populair om paaseieren te zoeken en deel te nemen aan paasparades.



Brazilië: Het is gebruikelijk om "ovos de Páscoa" (paaseieren) te eten, die vaak groot en versierd zijn. **Brazilianen** gaan tijdens Pasen voor zoete lekkernijen, zoals paaseieren gevuld met verschillende soorten snoep of chocolade. Een traditioneel paasgerecht is *bacalhau*, een overblijfsel van de Portugese invloed: gezouten kabeljauw gekookt met aardappelen, olijven, ui en tomaat.



In **Zweden** draait het allemaal om de feestelijke maaltijd op Paaszondag. Populaire gerechten op de paastafel zijn gerookte zalm, haring, gehaktballen en *Jansson's Temptation*: een ovenschotel van aardappelen, ansjovis en room. Desserts zijn vaak gevuld met fruit en room, zoals de *semla*: een zoet broodje gevuld met amandelspijs en slagroom.

TARIEVEN LIJST 2025

PAROCHIANEN

1. Misstipendia	€	10,00
2. Huwelijksviering	€	500,00
3. Jubileumviering	€	375,00
4. Doopviering + map	€	125,00
5. Uitvaart	€	500,00

Begraafplaats H. Antonius Abt in Bokhoven: begraven kunnen worden degenen die voldoen aan het bepaalde zoals opgenomen in artikel 9 van het Reglement van de Begraafplaats d.d. 28 juli 2020.

*Enkelgraf:

Graf delven/dichten	€	400,00
Grafrechten 20 jaar	€	450,00
Graf ruimen	€	100,00
Onderhoud kerkhof 20 jaar	€	<u>500,00</u>
<i>Totaal</i>	€	<i>1450,00</i>

*Urnengraf:

Delven/dichten	€	160,00
Grafrechten 10 jaar	€	175,00
Onderhoud kerkhof 10 jaar	€	<u>25,00</u>
<i>Totaal</i>	€	<i>360,00</i>
<i>Bijzetting bestaand graf</i>	€	<i>180,00</i>

Als er sprake is van een bijzetting dan worden de volledig niet verstreken jaren verrekend.

Verlenging:

* Enkel graf 10 jaar	€	325,00	
* Onderhoud kerkhof	€	<u>250,00</u>	
<i>Totaal</i>			€ 575,00
* Dubbelgraf 10 jaar	€	425,00	
* Onderhoud kerkhof	€	<u>250,00</u>	
<i>Totaal</i>			€ 675,00
*Urnengraf 10 jaar en onderhoud	€		200,00

6. Gebruik kerk voor andere doeleinden:

(alleen op afspraak en in overleg vice voorzitter)

*Rondleidingen:

->kleine groep onder de 10 pp.	€	30,00
->grotere groep	€	60,00
->individuele kerkbezoekers	pm	

*Gebruik kerk voor muziek:

->eerste uur	€	175,00
->elk volgend uur minimaal	€	75,00

**TARIEVEN NIET-PAROCHIANEN in OVERLEG
met (vice-voorzitter) KERKBESTUUR**



ALGEMENE INFORMATIE

De kroniek die is uitgebracht t.g.v. het 650 jaar bestaan van de H. Antonius Abt Parochie is nog te koop. Voor het aanleveren van agendapunten of uw bestelling van een kroniek, overige vragen of informatie kunt u een mailtje sturen naar pastoor@parochiebokhoven.nl.

Bereikbaarheid Jan Joosten is via mail: j.j@ziggo.nl

Namens de Redactie van dit Parochieblad
wensen wij u een mooi Paasfeest!



ANBI NAAM van onze PAROCHIE: **PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT**
RSIN: **2590487**

Banknummer voor uw kerkbijdrage: NL87 RABO 0121 9082 83



Heilige Antonius Abt
Parochie Bokhoven

Graaf Engelbertstraat 2
5221 BV Bokhoven

Redactie: *Bea Visser, Marianne Vugts en Elly Goesten*

Email: pastoor@parochiebokhoven.nl

Website: www.parochiebokhoven.nl

Productie: *Copyshop Den Bosch*